

NEWSLETTER APRIL 2014



Beste Congo Reizigers
Beste Congo Geïnteresseerden

RD Congo Een boeiende kennismaking met een uniek erfgoed!

Eind februari hebben we met een groep door de Bandundu gereisd.

Gezien ik alle provincies in de RD Congo ken, moet ik u bevestigen dat in de Bandundu nog de authentieke cultuur te vinden is.

Door de RD Congo reizen is echter beslist niet gemakkelijk. Er was een bac (overzetboot) defect en dan staat u daar! Gewoon terugkeren is de boodschap en blijven genieten van al het moois.

De wonderbaarlijke natuur waardoor u reist is onvergetelijk. Het gras stond heel hoog en wuifde ons als het ware voortdurend toe. Dit is een beeld dat van deze Congoreis zeer bijblijft.

De Jacarandas stonden in bloei, mooie grote purperen bloemen op majestueuze bomen. De dorpen zijn zó puur. We picknicken vaak in de dorpen en laten dan de rest van de maaltijden daar. Ik blijf maar zeggen: "In de dorpen in de RD Congo hebben ze niets, gewoon niets!"

De verwondering van de dorpingen dat daar ineens 2 Jeeps met "Les blancs" met "Mundele" passeren is voor hun een gevoel van niet alleen verwondering, ook een grote vraagstelling.

Wij hebben dorpen gezien waar de kunstenaars een zeer hoog niveau hebben. Fiere mannen dansen hun Masker. Ze horen thuis in de "Bozar". Bandundu is Cultuur en Kunst.

Op een van mijn vorige reizen, dat was door de Bas-Congo, hebben de dorpingen 's avonds voor ons gedanst en gezongen. Het lied was :

"Pourquoi a tu nous abandonner?"

"Pourquoi tu nous demandes pour grimper sur la montagne quand on n'a pas des jambes?"

Dan zit u daar maar en dringen er werkelijke feiten tot u door dat u eigenlijk voordien misschien niet ten volle besepte. We bereizen de RD Congo, maar we laten voor de bevolking ook veel na. Ik kan zo minstens 10 projecten opnoemen van Passagiers die geboeid geraakt zijn door dit Fascinerend land. Dank aan de school van Gudrun & Marcel voor de prachtige nieuwe latrines.

We vertrekken nu op 2 augustus door de Katanga. Een passagier zegt me: "Ik ga nadien er een maand gaan werken". Een vorige passagier gaat nu een maand dactylolessen geven in Lubumbashi. Dat is toch pas écht boeiend en ook écht leven!



Boot op de Congo Stroom, juist buiten Kinshasa, met veel rook, voor weken onderweg!



Prachtig onthaal door Pende-dansers.



Zo mooi... oh zo mooi.



Broedelijke vriendschap tussen Marcel en Roger. Roger genoot een hogere opleiding bij de Belgische paters Jezuïeten en is daar nog steeds vol lof over.



Een dame die we in bescherming genomen hebben.



De geheime nachtdansen. L'Art secret Pende. Le secret se dit pas !



*Een school diep diep in de brousse van de Bandundu.
"Les blancs" waren de verschijning van de eeuw.*



De hedendaagse Congolezen bieden ons dit onthaal.



Een Masker wordt gedanst.



Dit is Ultieme Kunst beleven.



In dit aards paradijs hebben verbleven overnacht.



Steltendansers na zonsondergang

Voor volgende reizen zijn nog plaatsen beschikbaar:

"Door de Katanga"

Zaterdag 2 augustus tot donderdag 14 augustus 2014

Reisleiding: Kolonel op rust Axel

"Les Danses Masquées"

IN DE VAKANTIEPERIODE

Dinsdag 15 juli tot vrijdag 25 juli 2014

Reisleiding: "Tribu Pende" kenner Willy

"Door de Evenaarsprovincie"

In de voetsporen van Missionnaire du Sacré Coeur Luc Cortebeek

Vrijdag 2 januari tot woensdag 7 januari 2015

Reisleiding: Voorzitter WWF Yan Verschueren

**Asteria
organiseert sinds
10 jaar
veilige groepsreizen naar
de RD Congo**

**Herontdek de RD Congo à la carte
vanaf 4 personen.
Er bestaat geen plaats in de RD Congo
waar ik u niet kan brengen!
Annette**

www.asteriaexpeditions.be
www.congoexpeditions.com

**Annette Stroobandt
Product Manager Asteria Congo Expeditions
vzw Arts Secret Pende
Bezielster van de Authentieke Cultuur en Dansen RD Congo**

**0478/29 45 79
as@rvr.be**

Warm aanbevolen door Asteria Congo Expeditions:

**FOTO-
FESTIVAL**

30/3 T/M
9/6/2014

**KNOKKE-
HEIST**

GRATIS

